

“Na u!” Een introductie in het denken van Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas (1906-1995) is bekend geworden door zijn “ethiek van de Ander”. In deze lezing zal ik laten zien dat wat Levinas verstaat onder “ethiek” niets te maken heeft met het volgen van universele regels en morele wetten, maar verwijst naar de grond van ons bestaan. Het denken van Levinas is een “radicale verdediging van de subjectiviteit”; een subjectiviteit dat richting en betekenis krijgt door de absolute verantwoordelijkheid voor de Ander. Voor Levinas is het zelf vooreerst verantwoordelijk voor de Ander en pas daarna vrij, waardoor de ethiek voorafgaat aan de ontologie. Levinas breekt hiermee met de gehele Westerse wijsbegeerte en werkt een denken uit waarin religie, filosofie en politiek op een geheel originele wijze met elkaar verbonden zijn.

Literatuursuggesties:

France Guwy, *Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken*

Jan C.M. Engelen, *Het Gelaat: Jij die mij aanziet*

Levinas.weblog.leidenuniv.nl

Martine Berenpas is als promovenda verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassieke Daoïsme van Zhuangzi. Martine is geïnteresseerd in Franse filosofie, Chinese filosofie en publiceert onder andere voor tussenwoord.nl en thauma.nl.

