

Drs J. (Jan) Lagendijk:

Hannah Arendt over vrijheid

Wij voelen ons vrij en we nemen voetstoots aan dat we in een vrij land leven. Voor de filosoof Arendt, die bekend werd door haar boek over de totalitaire staat, is onze vrijheid volstrekt geen uitgemaakte zaak. Vrijheid is volgens Arendt geen zaak van de privésfeer. Vrijheid is slechts mogelijk in het publieke domein - de openbare ruimte waarin een ieder zich kan onderscheiden. De westerse geschiedenis laat zien dat zo'n vrije ruimte nooit een vanzelfsprekendheid is, maar een kwetsbaar en zeldzaam verschijnsel.

Tijdens de lezing wordt besproken:

-Arendts gedachten over vrijheid.

-De vraag hoe het -in het licht van Arendts gedachten- met onze vrijheid gesteld is. Zijn wij werkelijk vrij?

**Drs. Jan Lagendijk** is docent filosofie. Hij studeerde psychologie en filosofie in Leiden en Amsterdam. De laatste jaren doet hij onderzoek naar het verband tussen de moderne technologie en de totalitaire staat.