

René ten Bos: Dwalen in het antropoceen

Het antropoceen is het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. René ten Bos constateert in het antropoceen een fundamentele desoriëntatie: we dwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat en de aarde aan het doen zijn.

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Van zijn hand verschenen bij Boom onder meer Volk in de grot (2018) Dwalen in het antropoceen (2017, genomineerd voor de Socratesbeker 2018), Water (2014, genomineerd voor de eci-literatuurprijs) en Bureaucratie is een inktvis (2015). Met dat laatste boek won Ten Bos de Socratesbeker 2016