

Bewustzijn: oorspronkelijk of afgeleid?  
Een metafysische exploratie

Zonder bewustzijn zouden we niet leven, want dan zouden we ons leven niet ervaren. In die zin is bewustzijn de grond van ons leven. Tegelijk opent bewustzijn een afgrond: alles wat we ervaren verdwijnt en we beseffen dat ons bewustzijn zal of kan ophouden. Dit besef hangt samen met fysicistische opvatting van bewustzijn: het komt voort uit, is een afgeleide van bepaalde fysische processen. Maar kunnen we dat wel zeggen? Is bewustzijn wel te begrijpen uit het fysische? Of is bewustzijn een oorspronkelijk gegeven dat deel uitmaakt van de kosmische werkelijkheid?

Arnold Ziegelaar studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij is docent filosofie in het hoger onderwijs, geeft HOVO-cursussen en is actief bij de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Daarnaast is hij zelfstandig filosoof bij GoedGesprek. Zijn interesse ligt vooral op het snijvlak van levensbeschouwing, moderne natuurwetenschap, religie en metafysica.

In juli 2015 verscheen zijn boek "Aardse mystiek"