

Dr. M.S.A. van Houte (Universitair docent Geschiedenis van de filosofie aan het ZENO onderzoekinstituut voor wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht):

De Romeinse Stoïcijnen over het kwaad

De Stoïcijnen stelden dat wij in een mooie en door god provident gestuurde kosmos leven. Om deze positie te verdedigen, moesten zij wel een verklaring geven van het vele kwaad dat in die kosmos aanwezig lijkt te zijn: natuurrampen, ziekten, en de ellende die mensen elkaar aandoen. Hun oplossing voor dit probleem gaat uit van een tweedeling: enerzijds het morele kwaad, dat te wijten is aan de mens zelf, anderzijds het 'kosmische' kwaad, dat onvermijdelijk is gezien gods rationele plan met de kosmos.

De nadruk zal in deze lezing liggen op de verklaring van het kosmische kwaad. Centraal daarbij staan de latere, Romeinse Stoïcijnen Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

Zie verder: <http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Onderzoek/onderzoekinstututen/zeno>